



Protestantse Kerk



VOORJAAR 2024

KLAVIER

ETTEN - TERBORG - ULFT

'S-HEERENBERG - ZEDDAM

GENDRINGEN - BONTEBRUG

SILVOLDE



Voorwoord

Voor u ligt de eerste uitgave van de Klavier van dit jaar. Een bijzondere uitgave. Bijzonder, zult u zeggen, wij hebben afgelopen jaar toch ook al twee uitgaven van de Klavier gehad? Klopt, maar dat waren uitgaven die aanvullend waren op uw eigen kerkblad, op 'De Schakel', op 'Kerkepraat', op 'Samen over de Brug' en op 'Wat ons Bindt'. Deze uitgave van de Klavier vervángt voor het eerst uw eigen kerkblad. En dat betekent dat deze uitgave anders is. In de eerste plaats is hij gemaakt door de 'makers' of de redacteuren van uw eigen kerkblad. De mensen die vaak al jaar in jaar uit zich inzetten om het nieuws van en voor uw gemeente op een aantrekkelijke manier bij u thuis te brengen. Dit keer hebben zij in een gezamenlijke productie deze Klavier gemaakt. Dat verdient grote waardering! En door die gezamenlijkheid is deze Klavier inhoudelijk ook anders. Hij geeft u een inkijkje in wat er in de vier gemeenten van Klavertje 4 leeft en wat er 'eigen' aan is, de eigen aardigheden, de eigen wijs- heden en de eigen zinnigheden. Kortom, doordat er vanuit elke gemeente input is geleverd voor deze uitgave leren wij elkaar beter kennen. En dat was juist de bedoeling van het Klavertje 4 overleg dat inmiddels alweer zo'n jaar of zeven geleden is gestart. Elkaar beter leren kennen, weten van elkaars noden en wensen, om zo elkaar indien nodig te helpen zo lang en goed mogelijk als zelfstandige gemeente te kunnen bestaan. Met een eigen plek van viering en een eigen predikant. Juist het met elkaar praten over hoe het gaat in een gemeente laat ons zien dat de ontwikkelingen in alle vier gemeenten in grote lijnen hetzelfde zijn. Dus is het ook buitengewoon zinvol om met elkaar te overleggen over de toekomst en toekomstige ontwikkelingen. En zoals een klavier bespeeld wordt hoort bij elke toets een eigen toon, een eigen geluid. Zo hebben onze vier gemeenten ook elk een eigen toon, maar door ze gelijktijdig te bespelen ontstaat er een melodieuze geheel, muziek! Met dit als metafoor kunnen wij stellen dat er ongetwijfeld muziek zit in Klavertje 4. Met dank nogmaals aan alle redacteuren en vormgevers van deze prachtige uitgave van de Klavier, wens ik u heel veel leesplezier.

Willem Jansen van Velsen
Voorzitter kerkenraad PG Silvolde
Voorzitter Raad van Advies Klavertje 4

INHOUDSOPGAVE

2	Voorwoord, inhoudsopgave, colofon
3	Meditatie
4-5	Kerkdiensten in één overzicht
6	De wondere wereld van Chagall
6	Gezamenlijk diaconaal doel
7	Veilige kerk, vertrouwenspersonen
8	Raad van Advies Klavertje 4
9	Klavertje 4 diversen
10-15	Nieuws uit Etten, Terborg, Ulft
16-21	Nieuws uit Gendringen-Bontebrug
22-27	Nieuws uit Silvolde
28-33	Nieuws uit 's-Heerenberg-Zeddam
34	Wat weet jij over Pasen?
35	Kinderpagina

Colofon

PG Etten-Terborg-Ulft

Postadres: Postbus 134, 7060 AC TERBORG

Predikant: ds. Jan Fischer

predikant@pgetu.nl tel: 0315-239230

Voorzitter: Ton Boel

tonboel@kpnmail.nl tel: 0315-325306

Scriba: Joke Veenink-Bruggink

scriba-kerkenraad@pgETU.nl tel: 06-50982245

PG Gendringen-Bontebrug

Postadres: Grotestraat 28, 7081 CG, Gendringen

Predikant: vacant

Voorzitter Jan Jolink

sofcowaf@gmail.com tel: 0315-328139

Scriba Marius Kooistra

marius.49@hotmail.com tel: 0315-630490

PG 's-Heerenberg-Zeddam

Postadres: Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg

Predikant: ds. Henriette Nieuwenhuis

predikant@protestantsbergh.nl tel: 06-22118168

Voorzitter: Ernst Haagsman

voorzitter@protestantsbergh.nl tel: 06-47980440

Scriba: Helma Krachten

scriba@protestantsbergh.nl tel: 06-20915821

PG Silvolde

Postadres: Kerkenstraat 6, 7064 BH, Silvolde

Predikant: ds. G. van der Velde-Meijer

predikant@pgsilvolde.nl tel: 0315-239910

Voorzitter: Willem Jansen van Velsen

jvvelsen@planet.nl tel: 06-53668976

Scriba: Willy Freek

mail: scriba@pgsilvolde.nl tel: 0315-239934

Redactie Klavier

Gerry Vreuls, Marcel Westra, Gerard Arentsen,

Marjolijn Paardekooper, Joke Veenink

Dwars door het midden

Eindeloos hebben we onze kinderen het boek 'Wij gaan op berenjacht' voorgelezen. Het gaat over een groepje kinderen en een hond die zogenaamd op berenjacht gaan. Eenmaal op weg komen ze grote uitdagingen tegen zoals hoog gras, een brede rivier, sneeuw en modder. Iedere keer als ze zoiets op hun weg tegenkomen is de uitroep; "We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee! We moeten er wel dwars doorheen!" En zo gaan ze samen dwars door het water, de rivier, de modder etc.

In de tekeningen zie je hoe de kinderen met elkaar de tegenslagen in de ogen kijken en ze met gezamenlijke moed trotseren. Je ziet een gevoel van plezierige overwinning. En dat is ook het vertrouwen en de hoop die het al lezend oproept. En daarmee is de simpele uitroep: "O nee! We moeten er wel dwars doorheen" binnen ons gezin een soort lijfspreuk geworden bij tegenslag. Het zegt zoveel als, het is niet anders maar samen kunnen we het aan.



Volgens mij is dat één van de taken die we als opvoeders en volwassenen hebben. Kinderen leren dat je soms in het leven voor dingen komt te staan waar je alleen maar dwars doorheen kunt. Niet alles is te vermijden of te omzeilen, hoe graag we dat ook zouden willen.

Tegelijkertijd is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want de uitdagingen kunnen groot zijn. Vroeg of laat kom je tot de ontdekking dat er dingen in het leven zijn waar je met de beste wil van de wereld de moed niet voor op kan brengen. Dat je dingen kunnen overkomen die je alle hoop ontnemen. Zelfs als volwassenen voelen we dan de onmacht. Je weet dat de enige weg de weg er dwars doorheen is en dat het soms zelfs een weg is die geen mens met je kan gaan.

Daarom moeten we in ons leven dieper afsteken dan een makkelijke pep-talk, hoe gemeend en heilzaam soms ook.

We zijn al halverwege de veertigdagentijd. We lezen hoe Jezus het leven leefde en welke uitdagingen Hij daarin tegenkwam. Hij ging er niet één uit de weg. Koos altijd voor de weg er dwars doorheen. Dwars door de bezwaren van zijn tegenstanders, dwars door gewoontes en tradities waarmee ze Hem wilden belemmeren de wil van Zijn Vader te doen. Dwars door de letterlijke en figuurlijke grenzen door mensen gemaakt.

Dat bracht Hem tot het punt waar Hij de dood in de ogen keek. We horen Hem een gebed van overgave bidden. Als dit de weg is dan zal Hij hem gaan. Dwars door het midden van de dood stond Hij op en won voor ons een nieuw bestaan. Sindsdien is ook die weg voor ons, hoewel soms angstig en omgeven met verdriet, een weg van hoop. Door het midden van het kruis is er leven in eeuwigheid.

*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!*

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer



KERKDIENSTEN

Zondag 3 maart-3^e zondag 40-dagentijd-Oculi: mijn ogen zijn bestendig op u

Terborg	10.00 uur	Ds. J. Fischer	Koffiedrinken
Gendringen	10.00 uur	Ds. F. Brandenburg	Kindernevendienst
's-Heerenberg	10.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	
Silvolde	10.00 uur	Ds. D. Bos	

Zondag 10 maart-4^e zondag 40-dagentij -Laetare: verblijdt u

Etten	10.00 uur	Ds. D. Bos	
Gendringen	10.00 uur	Ds. K. Bakker	
's-Heerenberg	10.00 uur	Ds. H. de Kok (Wilsum)	
Silvolde	10.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	

Maandag 11 maart

Zeddam	19.00 uur	Klavertje 4 predikanten	Taizéviering 🇵🇸
--------	-----------	-------------------------	-----------------

Woensdag 13 maart - Biddag

Megchelen	19.30 uur	Ds. J. Mol	Biddag
Silvolde	18.30 uur	Ds. G.v.d. Velde	Bidstond gewas/arbeid en Bijbels Koken

Zondag 17 maart-5^e zondag 40-dagentijd-Judica: oordeelt mij niet

Terborg	10.00 uur	Ds. J. Fischer	Eredienst Anders/koffie
Gendringen	10.00 uur	Kinderdienst commissie	
's-Heerenberg	10.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	
Silvolde	10.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	

Zondag 24 maart Palmzondag

Etten	10.00 uur	Ds. J. Fischer	
Gendringen	10.00 uur	Ds. J. Mol	
's-Heerenberg	10.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	
Silvolde	10.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	

Maandag 25 maart

Gendringen	19.30 uur	Klavertje 4 predikanten	Vesper 🇵🇸
------------	-----------	-------------------------	-----------

Dinsdag 26 maart

Terborg	19.30 uur	Klavertje 4 predikanten	Vesper 🇵🇸
---------	-----------	-------------------------	-----------

Woensdag 27 maart

Zeddam	19.30 uur	Klavertje 4 predikanten	Vesper 🇵🇸
--------	-----------	-------------------------	-----------

Donderdag 28 maart Witte Donderdag

Etten	19.00 uur	Ds. J. Fischer	HA
Gendringen	19.30 uur	Ds. J. Mol	HA
Zeddam	19.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	HA (aan tafel) m.m.v. de Cantorij
Zeddam	20.30 uur	<i>Oswalduskerk</i>	Passie in Montferland
Silvolde	19.30 uur	Ds. G. v.d. Velde	HA

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag

Etten	19.00 uur	Ds. J. Fischer	M.m.v. Ensemble Ancora
Gendringen	19.30 uur	Ds. J. Mol	
's-Heerenberg	10.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	
Zeddam	20.30 uur	<i>Oswalduskerk</i>	Passie in Montferland
Silvolde	11.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	HA-De Schuylenburgh
Silvolde	19.30 uur	Ds. G. v.d. Velde	

Zaterdag 30 maart Stille Zaterdag

Silvolde	21.00 uur	Klavertje 4 predikanten	Paaswake 🇵🇸
----------	-----------	-------------------------	-------------

Zondag 31 maart		Pasen	
Etten	10.00 uur	Ds. J. Fischer	m.m.v. Kleinkoor Vocaliste
Gendringen	10.00 uur	Ds. J. Jansen Schoonhoven	Kindernevendienst
's-Heerenberg	10.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	m.m.v. de Cantorij
Silvolde	10.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	Paasontbijt
Zondag 7 april-2^e zondag van Pasen–Beloken Pasen			
Terborg	10.00 uur	Ds. J. Mol	Koffiedrinken
Gendringen	10.00 uur	Ds. R. Baauw	
Zeddam	10.00 uur	Ds. C. Bochanen (Deventer)	
Silvolde	10.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	
Zondag 14 april-3^e zondag van Pasen–Goede Herder			
Etten	10.00 uur	Ds. J. Fischer	
Gendringen	10.00 uur	Ds. D. Bos	
Zeddam	10.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	
Silvolde	10.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	
Zondag 21 april-4^e zondag van Pasen–Jubilate (jubelt)			
Terborg	10.00 uur	Ds. J. Fischer	
Megchelen	10.00 uur	Ds. A. Endevelt	
Zeddam	10.00 uur	Ds. K. Datema (Varsseveld)	
Silvolde	10.00 uur	Ds. G. v.d. Velde	
Zondag 28 april-5^e zondag van Pasen–Cantate (zingt)			
Etten	10.00 uur	Ds. J. ter Avest	Koffiedrinken
Gendringen	10.00 uur	Ds. J. Jansen Schoonhoven	
Zeddam	10.00 uur	Ds. H. Nieuwenhuis	
Silvolde	10.00 uur	Zangdienstcommissie	Zangdienst

Vesperiëngen in de Stille Week

We zijn deze 40 – dagentijd als gemeentes van Klavertje 4 samen begonnen met een vesper op de avond van Aswoensdag (14 februari j.l.) in Silvolde.

Ook in de Stille Week willen we een aantal avonden gezamenlijke vespers vieren. In deze vieringen zullen de Kruiswoorden van Jezus centraal staan.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende avonden:

Maandag 25 maart om 19.30 uur in Gendringen

Dinsdag 26 maart om 19.30 uur in Terborg

Woensdag 27 maart om 19.30 uur in Zeddam

Op de avonden van Witte donderdag en Goede Vrijdag heeft elk van onze gemeentes haar eigen diensten. Maar op **Stille zaterdag** nodigen we u uit voor een gezamenlijke **Paaswake** in **Silvolde**, beginnend om **21.00 uur**. In die viering ontsteken we het licht van Pasen aan de 4 nieuwe Paaskaarsen van onze gemeenten.

Van harte welkom!

Namens de predikanten, ds. Jan Fischer

Taizéviering Klavertje 4

Op **maandag 11 maart** is er om **19.00 uur** een Taizéviering in de kerk van **Zeddam**.

Deze dienst wordt in Klavertje 4 verband voorbereid en gehouden.

Afgelopen najaar vond de eerste gezamenlijke Taizéviering plaats. Dat smaakte naar meer. En omdat deze diensten zich kenmerken door meditatieve liederen, stilte en bezinning is de Veertigdagenperiode een zeer geschikte tijd daarvoor.

Allen van harte welkom!

Namens de predikanten, ds. Henriëtte Nieuwenhuis

De wonderse wereld van Marc Chagall (1887 - 1985)

Van de tot Fransman genaturaliseerde, maar uit Belarus afkomstige Marc Chagall is een omvangrijk oeuvre bekend. In zijn lange leven heeft hij zijn creatieve gaven gewijd aan vele vormen van uitbeelding. Daarin speelt niet alleen zijn joods-chassidische achtergrond een rol, maar ook worden diverse ontwikkelingen van de tijd waarin hij leefde in beeld gebracht. Een eeuw die getekend werd door bloedige strijd en onvoorstelbare wreedheden.



Gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven worden weergegeven in voor ieder herkenbare impressies. Het is daarbij wel van belang om de 'taal' van zijn weergaven enigszins bij de hand te hebben.

Om daarbij wat geholpen te worden zal ds. Joop Mol ons meenemen in de levensgang van Chagall aan de hand van kenmerkende schilderijen. Kleurrijk en tot verwondering leidend.

Voor ieder die hiervoor belangstelling heeft, is deze avond toegankelijk. Enige voorkennis is niet vereist. Laat u verrassen!

De presentatie vindt plaats in 'De Sprank' te Silvolde op woensdag 3 april.

Aanvang 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar.

Weet u welkom!

NIEUW GEZAMENLIJK DIACONAAL DOEL

Tijdens de Pinksterdienst op zondag 19 mei in Silvolde gaan we afscheid nemen van Het Passion in Hummelo. De Klavertje 4 gemeenten hebben 2 jaar lang tijdens de avondmaalsdiensten gecollecteerd voor Het Passion, waar o.a. voormalige drugsverslaafden op adem kunnen komen.

Geïnteresseerde gemeenteleden hebben Het Passion ook bezocht en er een rondleiding gekregen.

In dezelfde dienst op 19 mei gaan we Present Montferland welkom heten. Zij worden het nieuwe Klavertje 4 diaconale doel voor de komende 2 jaar tijdens de avondmaalsdiensten.



Wat is Present Montferland?

Present Montferland is onderdeel van het landelijke Present netwerk. Op tal van plekken in Nederland zijn zij Present, zo ook in Montferland. Present brengt hulpzoekende mensen en vrijwilligers, die de handen uit de mouwen willen steken, bij elkaar. Al vele vrijwilligers vonden via Present hun weg naar kortdurende projecten in hun eigen buurt of regio. Hun werk vormt een welkome aanvulling op de bestaande professionele hulpverlening. Daarbij is zo'n project doorgaans voor de hulpgever en de ontvanger verrijkend.



Zo hebben vrijwilligers uit de Prot. Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam tijd gedoneerd in plaats van geld. Een dagdeel hebben ze bij een mevrouw haar tuin opgeruimd. Door verschillende omstandigheden kon deze mevrouw het zelf niet. Het was zowel voor de mevrouw als voor de vrijwilligers een spannend gebeuren. Zij dacht 'wie komen er' en de vrijwilligers dachten 'waar komen wij?' Het was een hele mooie ontmoeting voor iedereen. En wat was ze blij met haar tuin toen wij weggingen.

De diaconieën van Klavertje 4 hebben besloten Present Montferland de komende 2 jaar te ondersteunen. Voor meer informatie kijk op: <https://stichtingpresent.nl/montferland/>



Veilige gemeente - Vertrouwenspersonen Klavertje 4

Wij willen graag dat je je veilig voelt in de Klavertje 4 kerken. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Het kan zijn dat u vervelende of nare dingen bespreken wilt, die op de kerk betrekking hebben. Vandaar dat de kerkenraden van de Klavertje 4 gemeenten twee vertrouwenspersonen hebben aangesteld. Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met vragen, vermoedens en meldingen van misbruik. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt te persoon daarbij.

Beide zijn geen lid van onze kerk en zijn dus in die zin onafhankelijke adviseurs en hebben de nodige ervaring op dit gebied.



Antoinette Duenk

Onlangs ben ik benaderd om vertrouwenspersoon te worden.

Ik heb ja gezegd, omdat ik het

belangrijk vind dat er gewerkt wordt aan de veilige kerk. Want daar waar mensen samenwerken kunnen vervelende en nare situaties ontstaan, waarbij het niet meteen duidelijk is wat te doen staat en waarbij er behoefte is aan een gesprek met iemand die wat verder weg staat. Met een vertrouwelijk en onafhankelijk persoon.

Het voeren van vertrouwelijke gesprekken ligt in het verlengde van mijn werk. Want wie ben ik?

Mijn naam is Antoinette Duenk, 64 jaar.

Ik ben werkzaam als sociaal raadvrouw bij Sensire en heb daarnaast een eigen mediation Praktijk.

Als sociaal raadvrouw zie ik o.a. de problematiek van het hebben van schulden, armoede en de belastingtoeslagen. Als mediator werk ik met stellen die uit elkaar gaan. Altijd werk ik op basis van vertrouwelijkheid en met een beroepsgeheim.

Sommigen herinneren zich misschien nog de documentaire "tot de dood ons scheidt", van een paar jaar geleden, waaraan ik heb meegewerkt. In het verleden heb ik jaren zitting gehad in de klachtencommissie van Azora. Ik ben ook

vertrouwenspersoon bij de stichting SchuldHulpMaatje.

Van mijn privé situatie kan ik melden dat ik in Ulft woon en in de katholieke traditie ben opgegroeid.

Ik woon alleen met mijn hond, sinds mijn man is overleden, midden in de coronatijd. Ik heb twee prachtige dochters en schoonzonen en een kleinzoontje.

U kunt mij bereiken via
vertrouwenspersoon-klavertje4@duenkmediation.nl



Hans Knies

Mijn naam is Hans Knies en er is mij gevraagd om ook vertrouwenspersoon te worden van Klavertje Vier.

Voor wie mij niet kent, wil ik me graag nader voorstellen: Geboren op 24 februari 1950 in Neede, waar ik opgegroeid ben en de lagere school heb bezocht. Hierna de Rijks HBS in Lochem, HBS-B. Mijn geneeskunde studie heb ik in Utrecht gedaan met aansluitend de huisartsopleiding van toen nog 1 jaar. Na een aantal waarnemingen en een assistentschap in het voormalige St. Jozefziekenhuis in Doetinchem kon ik een huisartsenpraktijk in Terborg overnemen in februari 1978.

Ik ben Nederlands Hervormd opgevoed (zondagsschool was vanzelfsprekend), maar, zoals velen van u weten, geen trouwe kerkganger. Mijn vrouw, Margreet Ros, is daar beter in.

Dat ik in de Achterhoek huisarts ben geworden is niet helemaal toevallig. Ik vond en vind de mentaliteit op het platteland relaxter dan in een (grote) stad. Wat ook van voordeel was, is dat ik met mijn dialect soms beter toegang kreeg tot de oudere bevolking.

Ik heb er altijd naar gestreefd om midden in de gemeenschap te staan, mijn kinderen gingen naar de openbare lagere school en ik ben van verschillende plaatselijke verenigingen lid. Ik hoop dat u mij weet te vinden als u daar behoefte aan hebt,

Hans Knies

E mail: hansknies76@gmail.com

Tel 06-53921405



Na een aantal jaren met elkaar overlegd te hebben in wat heette het Klavertje 4-overleg is eind vorig jaar besloten om dit overleg om te zetten naar een Raad van Advies, gevormd door de voorzitters van de kerkenraad, een ouderling (indien de samenstelling van een kerkenraad dat vereist een diaken) en de predikanten van de Klavertje 4-gemeenten. Deze raad heeft als taak om de ontwikkeling van de Klavertje 4-samenwerking te volgen en te bewaken.

Even terug naar hoe het begon. Zo'n jaar of zeven geleden besloten de voorzitters van de Protestantse gemeenten Gendringen-Bontebrug, Etten-Terborg-Ulft en Silvolde bij een kop koffie nader kennis te maken en vooral ook beter zicht te krijgen op de uitdagingen waarvoor deze gemeenten destijds werden gesteld. Op bestuurlijk niveau, op het gebied van beheer, financiën en ook op kerkordelijk gebied. Deze drie gemeenten kenden elkaar al uit het Regio-overleg, van waaruit o.a. jaarlijks een gezamenlijke openluchtviering werd georganiseerd.

Vrij snel meldde zich de Protestantse gemeente 's-Heerenberg-Zeddam met het verzoek om aan te mogen haken. Klavertje 4 was geboren. De doelstelling van het overleg werd dat wij elkaar willen helpen zolang mogelijk als zelfstandige gemeenten te kunnen functioneren. Elk met een eigen plek van viering en een eigen predikant.

Inmiddels komen de kerkrentmeesters met regelmaat bij elkaar en staan elkaar bij met raad en daad in hun werkzaamheden. De predikanten hebben een wekelijks overleg, ruilen diensten en verzorgen gezamenlijk verschillende vieringen. De diaconieën spreken elkaar regelmatig en hebben verschillende gezamenlijke projecten en ook de jeugd ontmoet elkaar van tijd tot tijd.

De samenspraak en samenwerking is dus goed op gang en daarom kon het oorspronkelijke overleg van de voorzitters uitgebreid worden met een ouderling uit elke gemeente en hebben ook de predikanten zitting genomen in het bredere overleg dat nu een adviesraad voor de vier kerkenraden is geworden.

Mocht één van de gemeenten tegen de grenzen aanlopen van het behoud van zelfstandigheid dan zijn de andere gemeenten ertoe gehouden mee te denken over een mogelijke oplossing voor dit probleem. De Raad van Advies is het orgaan waar dit proces zich voltrekt.

De uitkomst is een door de Raad van Advies geformuleerd advies richting de kerkenraad met de hulpvraag. Dit advies is niet dwingend maar richtinggevend.

De verantwoordelijkheid t.a.v. het opvolgen van het advies ligt bij de betreffende kerkenraad. Van alle kerkenraden wordt gevraagd dat zij zich aan deze werkwijze committeren en dat zij een verzoek tot medewerking aan de oplossing van het gestelde probleem serieus zullen overwegen. De Raad van Advies komt regulier vier keer per jaar bij elkaar en zoveel vaker als nodig is.

U ziet, wij zijn als Klavertje 4-gemeenten goed op weg en hebben met steun 'van boven' vertrouwen in de toekomst.

Willem Jansen van Velsen
Voorzitter Raad van Advies Klavertje 4



Van de Kerkrentmeesters van de Klavertje 4-gemeenten

Bij een gezamenlijke uitgave van de kerkbladen, dit nummer van Klavier dus, kan ook een gezamenlijk stuk van de Colleges van Kerkrentmeesters horen. Als voorzitters waren we het daar snel over eens. Het antwoord op de vraag wie dat zou schrijven liet wat langer op zich wachten, maar een van de ondergetekenden nam dat op zich.

Met enige regelmaat is er overleg over de dingen die we samen kunnen doen, of waar we uniformiteit in proberen te vinden. Achterliggende gedachte is dan dat we niet allemaal proberen het wiel uit te vinden, of dat we dingen voor elkaar op kunnen vangen als er om wat voor reden dan ook ergens iets spaak loopt.

Een eerste ding was de ledenadministratie. Drie van de vier Klavertje 4-gemeenten bleken al hetzelfde systeem te hanteren. De vierde gemeente ging al snel overstag om dit ook over te nemen, dat bleek een goed te nemen stap. Daar dan het eerste resultaat van ons overleg.

Een tweede stap was de administratie van de begraafplaatsen. Op alle plekken bleek dit op een andere manier uitgevoerd te worden. Alle met de bijbehorende voor- en nadelen, dus hier was dan winst te behalen wat betreft de samenwerking. Na enig overleg bleek het

“BAM” (Begraafplaats Administratie Manager) de beste optie om alles te gaan registreren. Een van de vier gemeentes werkt daar al mee, de andere drie kunnen betrekkelijk eenvoudig meeliften. Ook uit kostenoverwegingen een interessante optie om dit samen op te pakken. Binnenkort wordt de betrokkenen een cursus aangeboden om met dit programma te gaan werken. Het overzetten van de huidige administratie naar het nieuwe systeem zal nog een hele klus zijn, maar in de toekomst zal het zeker voordelen opleveren qua contacten met nabestaanden, het al dan niet verlengen van rechten, een ander kunnen vervangen in bijzondere situaties en meer van deze zaken.

In ons overleg hebben we op dit moment geen zaken waar we de grote voordelen in zien. Mocht u wat weten, neem gerust contact op met een van ondergetekenden, we staan open voor suggesties.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters van de Klavertje 4-gemeenten,

Jos Barink, PG Silvolde
Ton Boel, PG Etten-Terborg-Ulft
Wim Lammers, PG Gendringen-Bontebrug
Harry Wentink, PG 's-Heerenberg-Zeddam



Ga mee Pelgrimeren!

In de PG 's-Heerenberg-Zeddam wordt elke 6/7 weken een pelgrimstocht georganiseerd. We starten om 9.30 uur met koffie in het Imminkhuis, Bovendorpsstraat 8a, Zeddam. Daarna gaan we naar de kerk voor een hele korte meditatieve bijeenkomst rondom een thema. Vervolgens gaan we het eerste deel in stilte wandelen. Dan wandelen we in tweetallen verder en delen we onze gedachten en ervaringen rondom het thema. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Heb je interesse, dan mag je altijd een keer aansluiten om te kijken of het wat voor je is. Zet alvast de data voor de komende tijd in de agenda: 10 april, 22 mei en 3 juli.

Henk de Bruin en ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Kanselruil 16 juni

Op zondag 16 juni vindt er een kanselruil plaats tussen de Klavertje 4 predikanten. Ds. Jan Fischer gaat voor in Zeddam, ds. Gerjanne van der Velde in Terborg en ds. Henriëtte Nieuwenhuis in Silvolde.



NIEUWJAARSDIENST EN MEER...

Op 7 januari was de Nieuwjaarsdienst in de kerk in Etten. Tegelijkertijd een dienst van afscheid van Jennie Deurloo (ouderling) en Wouter Henk Kanger (gemeentelid kerkrentmeester), bevestiging van Willem van den Berg (ouderling) en kennis maken met Cor Boersma (gemeentelid kerkrentmeester) en Joke Mager (bezoekmedewerker).

In zijn overdenking refereerde ds. Fischer aan Korintiërs 16 vs 14: 'Alles wat u doet, moet u met liefde doen'. Zeer toepasselijk, in het nieuwe jaar, waarin we elkaar steeds opnieuw al het beste wensen, maar zeker ook met het oog op de vrijwilligers die kerkelijk werk verrichten.

Na de overdenking werd Jennie Deurloo formeel uit het ambt ontheven. Aansluitend werd Willem van den Berg bevestigd in het ambt van ouderling, nadat hij zichzelf aan de gemeente had voorgesteld.

Voorzitter van de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters Ton Boel nam vervolgens het woord. Hij bedankte Jennie voor het vele goede werk dat zij in de afgelopen 12 jaar heeft gedaan als pastorale ouderling en de vele andere taken die zij had (en gelukkig ook nog blijft doen). Ook bedankte hij Wouter Henk Kanger voor zijn inzet als kerkrentmeester. Natuurlijk sprak hij ook een woord van welkom voor de zojuist bevestigde ouderling en de nieuwe (gemeentelid) kerkrentmeester Cor Boersma en Joke Mager als nieuwe bezoekmedewerker. Een boeket bloemen werd na de dienst aan allen overhandigd.

In de Glazeren Kast stond de koffie klaar. Ook daar een afscheid en een welkom. Beheerder Theo Jansen legde zijn taak na 21 jaar trouwe dienst neer. Ton Boel bedankte hem voor zijn inzet en overhandigde hem een bon. Hij stelde ook Barry Kock voor als de nieuwe beheerder van de Glazeren Kast; hij wordt bijgestaan door zijn echtgenote Marjolein.

Voor beide waren er ook bloemen.



Boven: afscheid Jennie Deurloo, bevestiging Willem van den Berg en voorstellen Cor Boersma en Joke Mager resp. kerkrentmeester en bezoekmedewerker.

Onder: afscheid Theo Jansen en verwelcoming Barry Kock als beheerder van de Glazeren Kast.



Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen,
de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen van
wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou, en met iedereen
de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen,
de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen
met handen en hart
totdat het een overvloed wordt.

Wij delen ver weg, wij delen dichtbij,
een kerk, een wereld, een God.
Vijf broden, twee vissen,
de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich
nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.

Matthijn Buwalda

Etten-Terborg-Ulft - in memoriam

Titi van Dijk (Catharina Johanna)

Vlak voor het kerstfeest overleed een van onze oudste gemeenteleden, mevr. Titi van Dijk, in de gezegende leeftijd van 96 jaar.

Vele jaren woonde zij, die vrijgezel was, aan de Bosboomstraat in Terborg, maar de laatste twee jaar van haar leven werd zij verzorgd in de Meulenbeek te Ulft omdat zelfstandig wonen niet meer lukte.

In haar werkzaam leven was Titi docente aan de Vakschool Wisch te Terborg en onderwees zij jonge vrouwen. Met een aantal van hen had zij tot het einde van haar leven contact en ontmoetten ze elkaar in een jaarlijkse reünie.

Verder was zij een actief lid van onze kerkelijke gemeenschap, zolang zij dat kon. Het geloof was een rode draad in haar leven. Titi vond haar houvast daarin.

In een kring van familieleden, vrienden en gemeenteleden hebben wij op 28 december afscheid van haar genomen met een dienst van woord en gebed in de kerk te Terborg. Daarin deelden we herinneringen aan haar lange leven en stonden we stil bij de woorden van Psalm 121: 'Wie God bewaart, is wél bewaard'.

We vertrouwen erop dat Titi bij God bewaard is voor altijd.

Moge dit tot troost zijn voor allen die haar dierbaar waren.

Ds. Jan Fischer

Reijnie Voortman – van Dijk

Na een kortstondig ziekbed is Reijnie Voortman op 11 januari in het Slingeland – ziekenhuis overleden, in de leeftijd van ruim 83 jaar.

Samen met haar man Bart woonde zij aan de Antoniastraat in Terborg. Aan een mooie tijd van meer dan 60 huwelijksjaren is door het overlijden van Reijnie nu een einde gekomen.

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alle prachtige herinneringen, kijken Bart, de kinderen en kleinkinderen terug op hun samenleven met vrouw, moeder en oma.

In de afscheidsdienst op 19 januari in het crematorium te Etten hebben we in besloten kring het leven van Reijnie Voortman herdacht. Naast herinneringen aan haar leven te delen, stonden we stil bij de vertrouwde woorden van Psalm 23, dat de Heer onze goede herder is, in leven én in sterven. Moge die goede herder nu ook Bart en de familie tot steun zijn, nu ze hun weg zonder Reijnie moeten voortzetten.

Ds. Jan Fischer

3 maart Kerk in Actie - Libanon

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Hij geeft les in systematische theologie en missiologie aan theologiestudenten. Daarnaast organiseert hij kapelvieringen voor studenten en staf.

10 maart Kerk in Actie-Indonesië

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol.

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

17 maart Kerk in Actie - Rwanda, kinderboeken

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema's uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familielevens, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want "een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt", menen de oprichters.

24 maart Prot. Kerk, Paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.

28 maart diaconieproject Het Passion

Op Het Passion kunnen dak- en thuisloze en verslaafde medemensen tot rust komen. Het Passion

biedt een plek waar mensen elkaar ontmoeten en zo ontdekken dat herstel van het leven begint bij het contact met de (A)ander.

31 maart Kerk in Actie Paascollecte, Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

7 april Stichting tegen zinloos geweld

De Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld stimuleert, initieert en ondersteunt sinds 1997 initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving. De stichting streeft naar een samenleving met meer respect en waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten, agressie en [zinloos]geweld.

14 april Kerk in Actie - Rwanda

Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.

21 april Edukans

We werken aan kwalitatief goede docentenopleidingen, betrekken ouders en de gemeenschap en zorgen voor goed lesmateriaal. We ondersteunen leraren zodat zij met hun pedagogische vaardigheden voor kinderen en jongeren het verschil kunnen maken.

28 april SOS Kinderdorpen

Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op. Het is de essentie van ons werk. Per kind en situatie kijken we naar de beste oplossing op het gebied van preventieve en familiegerichte zorg. Contact en/of hereniging met de biologische familie blijft het doel, als dit in het belang van het kind is.



Etten-Terborg-Ulft - informatie over de diensten

De diensten in de maand maart kenmerken zich door de 40 – dagentijd, waarin we de weg van Jezus naar Jeruzalem, naar het kruis, volgen.



Op 17 maart is er een Eredienst Anders en daarin willen we de persoon van 'Judas de verrader' centraal stellen.

In de stille week vieren we op maandag, dinsdag en woensdag vespers in Klavertje 4 – verband (zie rooster).

Op Witte Donderdag vieren we een Avondmaalsdienst in Etten.

Daar zijn we ook op Goede Vrijdag om het sterven van Jezus te gedenken. Die dienst wordt muzikaal omlijst door het orkest van de Catharinakerk in Doetinchem.

Ook Pasen vieren we in Etten, muzikaal begeleid door orgel en zang van Kleinkoor Vocaliste uit Varsseveld. Aansluitend is er een Paasbrunch in de Glazeren Kast.

De diensten in de maand april kenmerken zich door de vreugde van Pasen en we vieren het nieuwe leven dat in en door Christus is begonnen.

Hartelijk welkom bij alle geplande vieringen!
Ds. Jan Fischer

KLEINKOOR VOCALISTE o.l.v. Gerrit te Lindert

We zijn een enthousiaste groep zangeressen en zangers uit Varsseveld en omgeving. Ons repertoire bestaat vooral uit klassieke kerkmuziek, van Renaissance tot hedendaagse muziek. We voeren deze muziek uit tijdens concerten, kerkdiensten, herdenkingen en andere gelegenheden.

Vocaliste is een doorstart van het koor Deo Dicatus uit Westendorp, dat eind 2005 werd opgeheven.

Een aantal leden van het opgeheven koor nam samen met de nieuwe dirigent, Gerrit te Lindert, het initiatief tot het oprichten van een nieuw koor. Acht zangeressen en acht zangers toonden interesse en vormden een kleinkoor. Vanaf het begin bestaat het repertoire uit klassieke werken, meest kerkmuziek, a capella gezongen.



Ancora speelt op Goede Vrijdag

Ensemble Ancora is een groep van 10 amateurmuzikanten met een bijzonder instrumentarium: vijf blokfluiten, twee celli, een gitaar, een dwarsfluit, een klarinet en een accordeon.

Meestal begeleidt het ensemble de gemeentezang en speelt het enkele meditatieve stukken in de viering.

Voor Goede Vrijdag zijn enkele Bach-koralen ingestudeerd als meditatieve muziek. De klarinet en de accordeon zijn er op Goede Vrijdag niet bij.

Ancora komt uit Doetinchem en werkt daar eenmaal per maand mee aan een kerkelijke viering.



Etten- Terborg-Ulft - activiteiten



Gaat de Bijbels Kookclub koken in de Vastentijd? Is dat geen vergissing?

Vastentijd is bezinningstijd. Daarom een eenvoudig maal, maar het mag wel smakelijk zijn. Geen voorgerecht of toetje, zoals jullie van ons gewend zijn. Geen wijn maar water. Woensdag 14 februari begint de vastentijd. Dat is de voorbereiding op Pasen.

Hopelijk kunnen we elkaar inspireren en bemoedigen. Stel dat Jezus ook zou komen mee eten en je zat toevallig naast hem. Wat zou je dan aan hem vragen of vertellen?

Als u het fijn vindt om mee te eten met ons, geef u dan op, schrijf uw naam op de intekenlijsten die in de kerk komen te liggen of via mijn telefoon: 06-50294165 of een E-mail sturen naar: margreetros1@gmail.com.

Wanneer?
Op **maandag 18 maart, om 17:30 uur in de "Glazeren Kast"**, het bijgebouw van de kerk, Oude Kerkstraat, in Etten.

Iedereen is van harte welkom.

Margreet Ros



Toelevens
naar Pasen
in de
40-dagentijd

Een kaartje met Pasen

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenen gestuurd. Ook in de veertigdagentijd 2024 doen we mee met deze actie. Op zondag 3 maart kunt u tijdens het koffiedrinken een kaart schrijven en dan zorgen wij dat ze opgestuurd worden.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee op
woensdag 20 maart
en
woensdag 17 april
van **10.00-11.30 uur**



Op zondag 31 maart willen we na de kerkdienst weer samen uitgebreid koffie drinken in de Glazeren Kast. U kunt zich opgeven via de aanmeldlijst in de kerk vanaf 10 maart of bij Marjolijn Paardekooper (0315 323423)



INZAMELING VOEDSELBANK

Op zaterdag 20 april houden we weer een inzameling voor de voedselbank van 10.00 tot 12.00 uur in de koorruimte van de kerk in Terborg. De behoefte aan toiletartikelen is nog steeds groot, maar de houdbare levensmiddelen blijven ook zeer welkom.

De diaconie zal ook weer boodschappen doen. Op vrijdag 26 april brengen we alles naar het verzamelpunt in Silvolde. We hopen weer op een goede opbrengst.



Etten-Terborg-Ulft - bezoekmedewerkers - kerkrentmeesters

Vanaf januari 2024 zijn er wijzigingen voor wat betreft de bezoekmedewerkers en de wijkindelingen

Wijk/postcodes	Bezoekmedewerker	Tel.nr
Doetinchem, Gaanderen	Hanny Ebbers	06-55772935
Zeddam, Ulft, Dinxperlo	Diny IJzer	0315-329768
Westendorp	Margreet Ros	06-50294165
Terborg		
7061 AD t/m 7061 AK	Titia Terpstra	06-42011379
7061 AM/43	Joke Mager	06-23906197
7061 AN t/m 7061 BP	Jennie Deurloo	06-12270392
7061 BT/10	Joke Mager	06-23906197
7061 BW t/m 7061 GH	Margreet Ros	06-50294165
7061 GL	Jennie Deurloo	06-12270392
7061 GM	Hanny Ebbers	06-55772935
7161 WK t/m 7061 XS	Jennie Deurloo	06-12270392
7061 XJ/9	Joke Mager	06-23906197
7061 XZ/1	Joke Mager	06-23906197
7061 ZR/34	Joke Mager	06-23906197
7061 ZA t/m 7061 ZW	Willem van den Berg	06-53124556
Silvolde		
7064 AL	Fenna Spier	0315-325061
7064 AT t/m 7064 LM	Willem vd Berg	06-53124556
Etten		
7075 AA t/m 7075 BG	Linda van der Poll	06-23642273
7075 BK t/m 7075 EM	Diny IJzer	0315-329768



Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met uw bezoekmedewerker. Maar u kunt natuurlijk ook terecht bij de pastorale ouderlingen Diny IJzer, 0315 329768 (Etten, Ulft) of Willem van den Berg, 06-53124556 (Terborg en buitengebieden) of dominee Fischer, 0315-239230.

KERKBALANS 2024

In de afgelopen weken heeft u de toezeggingsformulieren voor de Kerkbalans 2024 ontvangen. En intussen zullen de antwoordenvellen al bij u zijn opgehaald. Uw steun is van onschatbare waarde en uw bijdrage is onmisbaar om samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. We hopen u binnenkort een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans te kunnen mededelen.

Heeft u nog niets toegezegd of is uw toezeggingsformulier niet opgehaald, en draagt u toch onze gemeente een warm hart toe, dan vragen wij u alsnog een gift over te maken op rek.nr. NL60 RABO 0373729790 t.n.v. CvK Protestantse gemeente ETU onder vermelding van Kerkbalans 2024.
Alvast hartelijk dank!



Resultaat Kerkbalans 2023



In het afgelopen jaar hebben wij uw toezeggingen voor Kerkbalans voor een groot deel allemaal ontvangen. Het resultaat is € 24.578,50. Met onze steeds kleiner worden gemeente zijn we heel blij met elke euro en we willen u daarvoor ook hartelijk danken.

Met vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters



Gemeenteleven

Het is zover.

Onze eerste Klavier heeft u in handen.

Spannend, leuk maar vooral fijn omdat het iets gezamenlijks is.

Weer een stukje meer samenwerking bij onze 4 gemeentes.

Leuk ook om bij onze buurgemeentes binnen te kijken. Dat kon altijd wel online maar een blad waar alles in staat wat er gebeurt en te doen is in onze gemeentes, is toch anders en een stukje extra.

Laat vooral weten wat u ervan vindt en misschien heeft u nog wel een aanvulling.

Wist u al dat er bij Klavertje 4 ook een leesgroep is onder leiding van Ds. Jan Fischer? We lezen "toegewijd leven". Op 14 maart is de laatste bijeenkomst; hopelijk komt er een vervolg.

Het is al weer februari, carnaval is ook al weer voorbij.

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de voorbereidingen voor de carnaval nog in volle gang.

Voor veel mensen is carnaval even nergens aan denken, je verkleden en vrolijkheid.

Dat hebben we misschien ook wel een beetje nodig met alles wat er in de wereld maar ook in ons land aan de hand is.

Maar laten we naast dit feest vol vrolijkheid niet uit het oog verliezen dat er ook aandacht nodig is voor elkaar.

Naaste zijn voor elkaar. U voor mij en ik voor u. Durf aan te geven als u iemand of iets nodig heeft.

Sinds begin februari is ons breicluppie begonnen om dekentjes te breien of haken voor in de kerk. Het kan soms best koud zijn of tochten.

Voel u vrij om ook een dekentje te maken. 1 meter bij 75 cm.

Een aantal gemeenteleden is opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft een operatie ondergaan. Inmiddels zijn zij weer thuis en naar mijn weten gaat het goed.

Allen die ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of anders wensen wij alle goeds toe.

Laat het iemand van het wijkteam weten als u iemand weet die aandacht nodig heeft of iets anders.

Dat kleine beetje extra kan net genoeg zijn om de dag iets lichter te laten zijn.

Begin maart zal dit blad verschijnen en dan gaan we op weg naar Pasen.

Ik wens u hiervoor een goede voorbereidingstijd.

Groetjes,

Gonda Verschoor
Ouderling pastorale zorg

Plantjesactie

Op Palmzondag, 24 maart, staan er 80 plantjes in de kerk.

En deze keer bepaalt u de bestemming!

U kunt wat potjes meenemen en deze bezorgen bij mensen, die u wat extra aandacht wilt geven.

Als Palmzondag niet alles meegenomen wordt dan is de kerk maandagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur open om er wat op te halen.

De diaconie.



Gendringen-Bontebrug



Van 25 Februari (Let op; dit is de 2e zondag in de veertigdagentijd!) t/m 24 maart is er elke zondag kindernevendienst.

Als er met Pasen kerk in Gendringen is zal er ook kindernevendienst zijn, maar dat is op dit moment nog onzeker.

Op 17 maart is er een Kinderdienst

Op 24 maart is het Palmpasen, dit willen we vieren met versierde stokken en een kleine optocht door de kerk!

Daarom mogen alle kinderen op zaterdag 23 maart van 15.00 tot 17.00 uur een stok komen maken. Als je een

stok hebt deze graag meenemen. Het is bij Riet de Jong thuis zij woont op Touwslagersbaan 100 in Gendringen.

In het veertigdagentijdproject van dit jaar vieren we de nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan. Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: "Wat goed dat jij/u er bent!"



17 maart KINDERDIENST

Thema: "Wat goed dat jij er bent"

PRIVACY-WET

Als u niet wilt dat uw naam in dit blad wordt genoemd wilt u dit dan doorgeven aan één van de redactieleden?

De afgelopen periode ging de bloemengroet naar:

21-01 Fam. Rosier-Teeuwssen, Bosweg 9, Voorst.

28-01 Mw. Vink-Blekkink, Klaverweide 10 Ulft.

Hr. Verkerk, Pavordskamp 11, Gendringen.

04-02 Mw. Ruesink-Renting, Brederostraat 17, Gendringen.

11-02 Koen en Sanne Keuper, Akenloodsweg 28, Gendringen.



De kaart ging met een hartelijke groet naar:

21-01 Mw. Romp-Ooijman, Rozemarijn 21, Gendringen.

28-01 Mw. Roseboom- van den Toorn, Hulseweg 2a, Gendringen.

04-02 Mw. Peppelman- Vreeman, Grotestraat 2c, Gendringen.

11-02 Mw. Romp-Knipscheer, Pavordskamp 15, Gendringen.

Mutaties bijgewerkt t/m 15-02-2024

Verhuisd W4 Dhr. F.G. Pastoors, Wilhelminastraat 16, 7081CS Gendringen naar: Terborg

Uitgeschreven W5 Mw. N. Mellendijk, Bloemersweide 75, 7081 GD Gendringen

10 maart: Zending Indonesië, Veertigdagentijd.

Op 8 maart was het internationale Vrouwendag. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de gemeenschappen in het toerusten van vrouwen voor deze taken.

13 maart: Werelddiaconaat (Oeganda)

Goed boeren in een lastig klimaat. In Oeganda is het niet makkelijk voldoende voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. De Anglicaanse kerk steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

17 maart: 40-dagentijdcollecte: Kerk in Actie: Rwanda

Leerzame stripverhalen voor kinderen. In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen maken voor kinderen, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Kinderen leren zo nadenken over thema's uit de stripboeken zoals gezondheid, kinderrechten, familielevens, christelijke normen en waarden en het milieu.

24 maart: 40-dagentijd Palmvasen

Het paasverhaal voor heel Nederland. De protestantse kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Ze ontwikkelt extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten.

31 maart: Kerk in Actie werelddiaconaat Colombia

Kansarme jongeren opleiden voor de Horeca. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid, niet alleen als kok, maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten krijgt een mentor uit de horecasector.

7 april: Voor Elkaar

Binnen onze kerkgemeenschap is een groep dames actief. Ze brengen bezoekjes aan gemeentelieden. Ook organiseren ze de gezellige middagen die in De Oevelgunne gehouden worden. Ook het jaarlijkse uitje wordt door deze dames georganiseerd. De Paas- en Kerstmiddagen zijn altijd bijzondere bijeenkomsten. Bij activiteiten van onze gemeente wordt er nooit tevergeefs een beroep op hen gedaan.

14 april: Kerk in Actie zending Rwanda

Kerk als plek van Hoop, Hulp en Verzoening. Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren "Lichtgroepen" waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Voor de jongeren is er gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten.

21 april: Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek

In de gemeente Oude IJsselstreek is het Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek actief. Hulpverleners kunnen steun aanvragen voor cliënten die in problemen zitten. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om schulden weg te werken, maar voor goederen, die niet door een andere instantie vergoed worden. (Bijna) alle kerkgenootschappen in de gemeente Oude IJsselstreek dragen hieraan bij.

28 april: Wilmine Klein Tank

Wilmine Klein Tank heeft jaren geleden huis en haard verkocht en is naar Kenia vertrokken om daar te werken in een meisjesschool. Veel meisjes komen uit erg arme gezinnen, éénouder gezinnen of zijn wees. Hun vooropleiding is gebrekkig. Daardoor is het gevaar groot, dat ze de straat op gaan om te bedelen, raken in de prostitutie met gevaar op ongewenste zwangerschap of aids. Door te zorgen voor een goede opleiding en te helpen bij het zoeken naar een betaalde baan is er niet alleen voor de meiden, maar ook voor de overige gezinsleden een betere toekomst mogelijk.

5 mei: Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.



Kerkklokken vertellen iets?

Wie heeft de kerkklokken nog nooit horen luiden? Standaard slaan de meeste klokken op het halve en hele uur, ze zijn onze "tijdduider", zeker een halve eeuw geleden nog. Wanneer je toen buiten was of op het land werkte, hoorde steevast op de gestelde tijden één of meerdere klokken. Door de sterke uitbreiding van de dorpen en steden hoor je het slaan van de klokken veel minder, zeker als de wind de verkeerde kant op staat.

Op zondagochtend slaat de klok niet, maar beiert als uitnodiging: kom bijeen rond het Woord en om samen te vieren. Nog geen 50 jaar geleden klonk deze roep op zaterdag/zondag, zeker op hoogtijdagen meerdere keren. Nu maar mondjesmaat.

Het komt, ook in Gendringen, voor dat je maar één klok met een donkere klank hoort. Op een vast tijdstip van een dag wordt een overlijden van een gemeentelid verteld. Bij een uitvaart is deze klok – de Trooster – ook te horen.

Elke streek of dorp heeft zo zijn eigen gebruiken omtrent het luiden van de kerkklokken. Naar mijn mening mag dit niet uit onze dorps- en kerkgemeenschap verdwijnen.

Soms wordt het slaan/beieren van de klokken als storend ervaren. Dit mag niet als argument gebruikt worden om het niet meer te doen.

Kerkbesturen let op uw zaak, ga in gesprek met de lokale gemeenschap hierover.

Daarom is het antwoord op de vraag boven dit stukje met grote letters: JA

Cor Reitsma



Voor Elkaar

Donderdagmiddag 8 februari heette Ali ons welkom, ze las het gedicht voor "Mensen hebben mensen nodig". Daarna kreeg Hans Harmsen het woord. Hij heeft gezorgd dat onze lachspieren behoorlijk aan het werk moesten. Allerlei hoedjes, brillen en schoenen droeg hij. Hij speelde op zijn gitaar en zong een heleboel leuke meezing liedjes. Een heel gezellige middag. Jammer dat er weinig gasten waren. Ali bedankte Hans voor zijn leuke bijdrage voor deze middag.

Vriendelijke groet
Gerda Vink



Paasmaaltijd Witte Donderdag

We willen u uitnodigen voor de Paasmiddag met broodmaaltijd op 28 maart, Witte Donderdag. De koffie of thee staat om 14.15 uur voor U klaar en om 14.30 beginnen we.

Ds. Joop Mol en Wessel Springer verlenen deze middag weer hun medewerking. Het geheel wordt georganiseerd door de dames van Voor Elkaar.

Iedereen is welkom. U komt toch ook?

Vriendelijke groet
Gerda Vink



OPEN KERK

dinsdag: 14.00 – 15.30 uur: Handwerken (consistorie)
Elke week

woensdag: Inloop koffieochtend

10.00 – 11.30 uur: (consistorie) In de oneven weeknummers, dat is op:
13 en 27 maart 2024, 9 en 23 april



MARKTPLAATS.NL -PROJECT

kraam 304

Ja, u ziet het goed, kraam 14 is veranderd in kraam 304. Met de verhuizing van Hodgepodge naar Dinxperlo zijn ook de kraamnummers veranderd. En ja, in het vorige kerkblad stond dat ik wilde stoppen met kraam 14 i.v.m. de lage opbrengst, maar in de afgelopen periode viel dat ineens behoorlijk mee. Bovendien kreeg ik een heleboel (naar mijn idee goed verkoopbare) spulletjes aangeboden. Dus ik denk, dat we nog maar even doorgaan om te zien hoe één en ander zich ontwikkeld. Ik krijg in Dinxperlo (voor het geval u daar binnenkort op bezoek wilt gaan....Raadhuisstraat 3) de beschikking over 2 tafels. Voor tafel 304 moet ik de normale huur betalen en voor tafel 305 betaal ik, door als vrijwilliger 2 dagdelen te werken. De spullen die ik voor de kerk verkoop, worden geprijsd en afgerekend op kraam 304 zodat de inkomsten

netjes verantwoord kunnen worden. Dat moet ook wel, omdat op kraam 304 niet alléén spullen voor de kerk verkocht worden, maar ook mijn eigen 'handel'. De kerk betaalde voor Kraam 14 € 46,50 per 4 weken en die huur vervalt nu. Ingewikkeld? Een beetje maar i.v.m. de beperkte ruimte dit keer, leg ik het graag uit als we elkaar ergens ontmoeten. Het resultaat van de afgelopen periode: Verkocht via Marktplaats totaal voor € 133,55 De laatste opbrengst van Kraam 14 bedroeg € 109,10 zodat er na aftrek van de kraamhuur (€30,-) € 79,10 overbleef. Al met al weer een prachtig resultaat van € 212,65. Alle gulle gevers hartelijk dank!

Heeft u nog wat leuks in de kelder, op zolder of in de garage staan? Help mee om de kerk wat groener te maken en laat het mij weten. Kees Kleuver :



KERKELIJK BUREAU/Ledenadministratie

Lucy Terpstra, consistorie
Email: ledenadministrateur@pg-gendringen-bontebrug.nl

woensdag van 10.00-12.00

Grotestraat 28, Gendringen

tel. 06-23527876



BANKREKENINGNUMMERS

- CvK Protestantse Gemeente te Gendringen-Bontebrug: rekeningnummer NL87RABO0373719507
- College van Diakenen Prot. Gem te Gendringen-Bontebrug rekeningnummer: NL57 RABO 0116 3004 77
- Zending Prot. Gem. te Gendringen-Bontebrug : NL75 RABO 3496 5628 46
t.n.v. diaconie P.G. Gendringen-Bontebrug

Bij de diensten

Er is in deze maanden heel wat te vieren. Hieronder enkele bijzonderheden.

Op **3 maart** hopen we ds. Bos als gastvoorganger te begroeten.

10 maart is er dienst die is voorbereid samen met de diaconie. Deze dienst staat in het teken van ons thema in de veertigdagentijd 'de bijbel als levensbron'. Het wordt een actieve dienst zoals we die vaker hebben gehouden. Ter voorbereiding daarop kunt u alvast uw gedachten laten gaan over een bijbeltekst waar u veel houvast aan heeft of die veel voor u betekent.

13 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De laatste jaren eten we regelmatig samen met een bid- of dankdag. Dit keer gaan we de bijbel proeven. We beginnen om **18.30 uur** en sluiten af met een **bidstond om 19.30 uur**.

27 maart is het Palmzondag. Dan is er een gezinsviering. Dat wil zeggen dat er (muzikale) inbreng is van jong en oud.

Dan gaan we de Stille of Goede Week in. Op **Witte Donderdag** vieren we het avondmaal. Muzikale medewerking is er in deze dienst van ons eigen gelegenheidskoor.

Op **Goede Vrijdag** is er in de ochtend een avondmaalsviering in de Schuylenburgh. Ook toegankelijk voor mensen van buiten de Schuylenburgh. 's Avonds is er in de kerk een viering waarin we het lijdensevangelie lezen, afgewisseld met samenzang, orgel- en cellospel.

Op **Stille Zaterdag** is er een Paaswake die we nu al een aantal jaren als Klavertje 4 vieren.

Op Paasmorgen pakken we terug op iets dat we een aantal jaren geleden hebben gedaan, het paasontbijt. Dat wil zeggen dat om 10.00 uur de tafels gedekt klaar staan in de kerk en wij met elkaar eten en onderwijf vieren.

Op **21 april** is er een avondmaalsviering. Eerst in de kerk en als altijd aansluitend in de Opkamer van de Schuylenburgh.

28 april is er een 'oud en vertrouwd' zangdienst. Een dienst vol met liederen die niet altijd hun weg naar de diensten vinden maar velen na aan het hart liggen. Deze dienst wordt voorbereid en voorgegaan door de zangdienstcommissie.



Vieringen Schuylenburgh

De vieringen zijn om 16.30 uur op de Deal.

Wanneer pastor Van de Munckhof er is betreft het een communieviering.

Woensdag 6 maart: pastor. G. van de Munckhof

Woensdag 13 maart: pastor. G. van de Munckhof

Woensdag 20 maart: geen viering

Woensdag 27 maart ds. G. van der Velde-Meijer

Zaterdag 30 maart Paasviering, pastor G. van de Munckhof



Jarigen 80+

1-3 Mevr. L.E. Tennekes-van den Berg, Laan van Schuylenburgh 92

10-3 Dhr. C.J. Luesink, Varsseveldseweg 17, Terborg

14-3 Mevr. A.M. Colstee-te Mebel, Thorbeckestraat 39

16-3 Dhr. B.L.G. Helmink, Bontebrug 106

16-3 Mevr. H.J. Saalmink-Zaalmink, Wezelhof 3

23-3 Mevr. A.W.W. Aalbers, Bontebrug 70

25-3 Dhr. F.P. Sardemann, Kloosterhof 111

Onze zieken

Mevr. Warner, Dassenhof 50, werd opgenomen in het ziekenhuis maar is gelukkig weer thuis.

Op het moment van schrijven verblijft mevr. Huiting, Pr. Willem Alexanderstraat 3, in het ziekenhuis. We hopen met hen beiden op een goed herstel.

Allen die gaan in ziekte en zorg wensen wij de nabijheid toe van God en mensen.

Huispaaskaarsen

In de vorige Wat ons bindt is verzuimd om de mogelijkheid tot het bestellen van huispaaskaarsen te vermelden. Die is er namelijk ook dit jaar weer. Ze zijn er met vier afbeeldingen.

De standaardmaat is 30 cm hoog en kost € 28,82.

De kaars met reliëf A is ook in 20 cm hoogte te bestellen, deze kost €13,95.

Uw bestelling graag uiterlijk 10 maart doorgeven via de intekenlijst in de kerk, bij de predikant of één van de kerkenraadsleden.

Samen aan Tafel in maart en april

In maart is het niet op de laatste zondag van de maand, maar een week eerder, op zondag **23 maart** (Palmpasenzondag) dat we samen aan tafel gaan in De Sprank..

In april wordt er wel weer op de laatste zondag van de maand een maaltijd geserveerd. En dat is dan op zondag **28 april**.

Voor beide zondagen geldt: vanaf 16.30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee en om 17.30 uur serveren we dan weer een 'eenvoudige doch voedzame maaltijd'. En als u komt wordt het vanzelf gezellig is onze ervaring. Wilt u mee eten dan wel graag vooraf opgeven.

Wij hebben er weer zin in en hopen onze gasten weer te mogen verwelkomen.

Vanaf 1 maart mag u zich weer aanmelden bij Mariet Weening, 0315-329000, of bij Gerry Neijland, 0315-631627.



Zondagmiddagconcert met Wilco Kleinhesselink

Op zondagmiddag 24 maart verzorgt onze eigen organist Wilco Kleinhesselink het zondagmiddagconcert.

Wilco (1981) begon op jonge leeftijd met orgellessen bij Harrie Scheffer. Op zijn 16e werd hij organist in Varsseveld. Kerkmuziek zit bij Wilco in het bloed, zijn hele familie is actief op de orgelbank. Sinds 2020 bespeelt hij het Naber-orgel in de Oude Mauritiuskerk te Silvolde.

De kerk bezit twee orgels welke Wilco beide ten gehore zal brengen. In een veelkleurig programma gaan we deze zondagmiddag mee op muzikale reis langs verschillende landen en componisten. Daarbij neemt Wilco een aantal muzikale vrienden mee om de veelzijdigheid van het orgel als instrument te laten horen.

Het concert op zondag 24 maart begint om 15:00 uur. De entreprijs is 8 € pp.

Film in de Sprank: Amélie

Charmant, romantisch en een speels grotestadssprookje van Jean-Pierre Jeunet over een eenzaam meisje dat besluit zich positief te gaan mengen in de levens van haar mede-inwoners van Montmartre.

Amélie Poulain (Audrey Tautou) werkt als serveerster in een café in de Parijse wijk Montmartre en observeert graag mensen terwijl ze haar fantasie de vrije loop laat. Maar dan ontdekt ze haar ultieme levensdoel: andermans problemen oplossen. Zo helpt ze de conciërge van haar appartementencomplex, die de hele dag port drinkt terwijl ze tegen haar opgezette hond praat. Maar ook Georgette, haar hypochondere collega. En 'de man van glas', haar buurman die aan huis gekluisterd zijn leven leidt via de Renoir-reproducties die hij schildert. Amélie's missie wordt onverwachts verstoord wanneer ze de zonderlinge jongen Nino Quincampoix ontmoet.

Dinsdag 19 maart in de Sprank, aanvang 20:00 uur, om 19.45 staat de koffie klaar!

Er is geen entreeprijs, een vrije gift voor de onkosten is welkom!

Uit de Kerkenraad

De Kerkenraad kwam voor de maandelijkse vergadering bijeen op maandag 12 februari. Na de opening door de voorzitter die iedereen welkom heette, werd door de predikant zowel uit Genesis als Johannes gelezen met het oog op de viering op Aswoensdag. Hierna volgt een gebed.

Na goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering was het woord aan de afvaardigingen. De Raad van Kerken zal jaarlijks overleg plegen met de gemeente Oude IJsselstreek, de eerstvolgende keer zal het gaan over het minimabeleid.

Er wordt vooruit gekeken naar de komende periode van Pasen; de viering op paaszondag en een gezinsdienst op de zondag van Palmzondag. Ook is er aandacht voor de speciale diensten op biddag en de viering van Woord & gesprek op zondag 10 maart a.s. Ook al is het nog een eind weg, er wordt ook alvast gesproken over de Startzondag en hoe deze ingevuld kan gaan worden.

Het college van Kerkrentmeesters heeft de actie Kerkbalans succesvol afgerond.

Naast de 40-dagentijd en de organisatie van de diverse



speciale diensten in deze periode is de diaconie bezig met de organisatie van het Voorjaarsuitje. Ook hebben zij de vitrinekast onder de toren gevuld met bijbels. De vergadering werd afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Biddag – bijbels eten

13 maart is de bidstond voor het gewas en arbeid. Ook dit keer zal deze vooraf worden gegaan door een gezamenlijke maaltijd. In het kader van ons thema 'De bijbel als levensbron' zullen we enkele bijbelse gerechten serveren. Denk hierbij aan soep, brood en salade maar dan met een knipoog naar bijbelverhalen. De inloop is vanaf 18.15 uur. Om 18.30 uur start de maaltijd.

Om 19.30 uur is dan de viering, in de vorm van een avondgebed, waarbij we bidden om een zegen voor het werk van onze handen.

U bent zonder opgave vooraf van harte welkom bij de maaltijd en/of de viering.

Een nieuwe naam voor een vertrouwd geluid!

Al vele jaren zingt een groep zangers uit ons midden in wisselende samenstellingen bij ons in de diensten. Eerst vooral bij hoogtijdagen en bijzondere vieringen, maar inmiddels is het koor uitgegroeid tot een vaste waarde binnen onze gemeente. Daarbij speelt het een belangrijke rol in de liturgie en de kerkmuziek.

Daarom een nieuwe naam voor het vertrouwde geluid! Vanaf nu zult u de naam *Cantorij* zien staan op de liturgie. Een naam die bij ons koor past want, de definitie van cantorij is:

Een Cantorij is een koor dat geleid wordt door een cantor en doorgaans een functie heeft binnen de kerk. Een cantorij onderscheidt zich doorgaans van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt

niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.

Ikzelf ben blij met de manier waarop we onze vieringen muzikaal kleur geven. De kerkmuziek leeft in onze gemeente en onze groep met zangers heeft daarin een groot aandeel. Wilt u graag een keer met ons meezingen dan kan dat! Een geofende zanger hoeft u hiervoor niet te zijn. Wilt u meer informatie? Trek me dan aan de jas wanneer ik de orgeltrap afdaal. Ook ben ik telefonisch en per mail te bereiken. Van harte welkom!

Muzikale groet,
Wilco Kleinhesselink

Telnr. 0651126471

Email: wilcoenanke@kpnmail.nl

Zillewoldse Koningsmarkt

We hopen ook dit jaar weer een Koningsmarkt te kunnen organiseren op 27 april a.s. Bij de familie Weening staat inmiddels veel dat verkocht kan worden en we gaan ook weer een 'kleedjesmarkt' organiseren voor de kinderen. We hopen natuurlijk op goed weer want we willen alles liefst zo veel mogelijk buiten organiseren.

Naast verkoop van spullen is er natuurlijk ook weer de catering vanuit de keuken van de Sprank.

Dus reserveer op deze dag in elk geval vast een aantal uren voor een bezoek aan deze gezellige Koningsmarkt.

En mocht u binnenkort aan de 'grote schoonmaak'

beginnen, of gewoon nog leuke spullen hebben die wij zouden kunnen verkopen op de Koningsmarkt, laat het ons weten. (Anton Neijland, 0315-631627)



Zomerzangavond Klavertje 4

U kunt alvast één ding in de agenda noteren voor de zomer en wel een zomerzangavond. Op 7 juli om 19.00 uur is er een zomerzangavond in de kerk in Silvolde. Een avond met koor- en samenzang. Welk koor medewerking verleent dat hoort u tegen die tijd. Het belooft in ieder geval een mooie avond te worden.

Vervoer nodig?

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? Neem dan contact op met Mariet Weening, tel. 0315-329 000

Wat Ons Bindt

Het aprilnummer van Wat Ons Bindt verschijnt rond 28 maart

Liturgische oriëntatie XI

De Zegen

In een serie waarin diverse onderdelen van de liturgie worden besproken dit keer de zegen.

Sinds de 12e eeuw was het in de westerse katholieke kerken gebruikelijk om de diensten te besluiten met de woorden: 'Zegene u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'

Het was Luther en na hem de andere reformatoren die de kerkdiensten lieten besluiten met de zegen van Aäron uit Numeri 6: 'de HERE zegene u en Hij behoede u, de HERE doe Zijn

aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.' Naast deze zegenwoorden kwam ook in zwang als slotzegen:

'De genade van onze

HEER Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.' (2 Kor. 13 : 13). Soms wordt de kracht van de zegen extra benadrukt door het 'zij met u' te vervangen door 'is met u.'

Want inderdaad: de zegen is een uiting van Gods kracht. De apostelen beginnen hun brieven gewoonlijk met een vredegroet en beëindigen ze met een zegen.

Hun zegeningen gaan uit van de realiteit van de vervulling van Gods heil door Christus en zij zegenen in Zijn Naam. De zegen wordt vergezeld van een gebaar. De lichamelijke uitingsvorm is een gebaar van handoplegging op het hoofd van de gezegende. In de kerk gebeurt dit onder andere bij een huwelijk of bij bevestiging van lidmaten en ambtsdragers. Ook kan de zegen zo gelegd worden op een zieke of stervende. In de liturgie van de kerkdienst eindigt de dienst met de zegen voor de gemeente. De zegen op de gemeente leggen is een diep zinvol ritueel: de gemeente krijgt collectief de handen opgelegd. De voorganger 'strekt de armen op schouderhoogte horizontaal uit met de handpalmen naar beneden en spreekt de zwaar geladen woorden uit van een God die zegenend Zijn aangezicht over ons wil laten schijnen in vrede, genade en bescherming.'

(H. Jonker).

Met name in de protestantse traditie, waarin lichaamstaal een bescheiden rol speelt, is dit ritueel van grote betekenis. We gaan naar huis met de zegen van de Eeuwige. Het is een belofte, een toezegging: De HEER zal met je zijn, Hij gaat met je mee.

Na de zegen klinkt het amen. Zinvol is een gesproken of gezongen amen van de gemeente.

(Ds. Arie Romein)

De lichtvorst

De lichtvorst, de ontluisterde,
verheft zijn aangezicht,
de zon die wij verduisterden
breekt uit in stralend licht.

De glorie van de dageraad
verleent een hof zijn pracht,
geweken is het rouwgewaad,
de smartelijke nacht.

Nu ons een licht is opgegaan,
gewenteld onze steen,
komen wij oog in oog te staan,
niet langer dood-alleen.

O teken dat zijn handpalm siert,
zijn hartstreek en zijn voet,
zijn onmacht heeft gezegevierd,
De onschuld van zijn bloed.

De liefde toont zijn aangezicht,
een zonnelied breekt aan,
vandaag zien wij het levenslicht,
de Heer is opgestaan.

(Jaap Zijlstra)



Collecteopbrengsten januari

Diaconie

07-01 Plaatselijk diaconaal werk	€ 97,15
14-01 Samen tegen armoede/ voedselbank	€ 50,50
21-01 Schuldhulpmaatje	€ 68,90
28-01 Plaatselijk diaconaal werk: jeugd	€ 67,30
3x gift bloemen	€ 73,00

Kerkrentmeesters

7 januari	€ 67,35
14 januari	€ 23,95
21 januari	€ 39,20
28 januari	€ 31,60
Collectes per bank	€ 30,00
Verjaardagsfonds januari	€ 20,00

Toelichting collectes

3 maart - Predikanten in opleiding, Libanon

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden Oosten en geeft scholing aan voorgangers. Het instituut wil met zijn activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie uitgezonden en werkt als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

10 maart - Bijbels voor migrantenkinderen

Het Nederlands Bijbelgenootschap bezocht kerken in Zwolle, Venlo en Arnhem. Kerken kunnen via het NBG aan Bijbels komen in diverse talen en aan kinderbijbels in onder meer Engels, Spaans, Oekraïens, Portugees en Russisch. In Arnhem bezocht Ekpo de Chinese Christelijke Gemeente. Pastor Steve Warren kregen de NVB21, Bijbel+ en de Chinese Samenleesbijbel - 100 stappen. Het bezoek werd gewaardeerd: 'Ik ben blij met deze Bijbels,' zei een gemeentelid, 'en we worden graag lid van het NBG.' Er was ook aandacht voor de Chinese Bijbels die bij het NBG te verkrijgen zijn en voor Bijbel Basics.

13 maart - Voedselbank

De Voedselbank reikt wekelijks voedsel uit aan mensen die het financieel wat moeilijker hebben en door een instantie zijn aangemeld om hier tijdelijk gebruik van te kunnen maken.

17 maart - Bartiméus, bijbels in braille

Deze organisatie zet zich in voor slechtzienden of blinden in Nederland om het leven te kunnen leiden die bij hen past. Ze zijn er voor alle mensen met

visuele beperking, mensen van alle leeftijden en in alle levensfasen. En voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.

24 maart - Plaatselijk diaconaal jeugdwerk

Bijbels voor de jeugd van de clubs. De huidige bijbels zijn verouderd en door het stijgend aantal jongeren dat deelneemt aan de clubs is er behoefte aan nieuwe en meer bijbels voor de jeugd. De diaconie wil hier graag aan bijdragen middels deze collecte.

31 maart - Zending Bangladesh

Gemeente opbouw en bijbels voor dorpskerken. In de afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Ook worden er in die gemeentes bijbels uitgereikt. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeente.



Collecte 3 maart: Predikanten in opleiding

UIT DE PASTORIE



Wij beginnen onze nieuwe draai te vinden thuis en proberen zo goed mogelijk onze agenda's op elkaar af te stemmen. Karel heeft een vliegende start gemaakt als kerkelijk werker bij PG Perki Nederland en ondertussen al heel wat mensen leren kennen. Hij vindt het fijn om weer in de kerk van betekenis te kunnen zijn. Bedankt voor jullie medeleven de afgelopen tijd. Verder is het fijn dat de dagen weer wat lichter beginnen te worden en we deze maand samen Pasen zullen vieren. Ik zie er naar uit. Een hartelijke groet voor iedereen vanuit de pastorie! Ook namens Karel en de jongens.
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

RANDOM DE DIENSTEN

Ga mee met Petrus in de Veertigdagentijd!

Elke zondag is er een liturgische schikking: een houten kruis. Bij het kyriegebed kun je een steentje bij het kruis leggen. Een steentje voor iets waar je Gods ontferming over vraagt. Aan het eind van het kyriegebed zingen we een couplet en het refrein van lied 547 uit het liedboek: 'Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan.' We hopen dat deze liturgische schikking de bezinning tijdens de kerkdiensten zal versterken. Op de zondagen waarin Petrus centraal staat, zingen we bij het kindermoment ook een kinderlied op de melodie van 'Daar juicht een toon':

*Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,
hij weet dat hij Jezus volgen moet.*

3 maart: 'Ik zal u nooit in de steek laten'. We lezen Matteüs 26:26-35.

17 maart: 'Petrus je slaapt'. We lezen Marcus 14:32-41. Deze diaconale dienst is door de diakenen voorbereid.

24 maart Palmzondag: 'Ik ken die man niet'. We lezen Matteüs 26:57-75. De cantorij zingt mee in deze dienst.

28 maart Witte Donderdag: 'Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen'. We lezen Johannes 13:1-15. We vieren samen het Heilig Avondmaal aan tafel. Een afvaardiging van de cantorij zal haar medewerking verlenen in deze dienst.

29 maart Goede Vrijdag: We scharen ons in deze dienst om het kruis. We lezen het gehele lijdensevangelie volgens Matteüs en buigen ons voor het mysterie van het kruis: Mensgeworden Godsgeheim.

30 maart Stille Zaterdag: We vieren samen met de Klavertje 4 gemeenten. Wakend en wachtend leven we toe naar de opstanding. Vier paaskaarsen zullen die nacht branden.

31 maart Pasen: 'Petrus ziet dat het graf leeg is'. We lezen Johannes 20:1-11. We vieren samen Pasen met feestelijke liederen en m.m.v. de cantorij en een groep instrumentalisten. Ook zal het Kinderpaaskoortje een lied zingen. Neem een **losse bloem** mee naar deze dienst. De bloemen worden in het kruis van de liturgische schikking gestoken. Uit de dode stenen is nieuw leven ontstaan. Na de dienst is er een **paasbrunch** in 't Olde Posthuus.



's-Heerenberg-Zeddam

Collectedoel diaconie maart: KERK IN ACTIE - VLUCHTELINGEN IN GRIEKENLAND

De gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de

realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Kerk in Actie gunt hen een beter leven en komt daarom in actie voor hen. Doe met ons mee!



Vluchtelingen
in Griekenland

Autodienst

3 maart	Gerrit Bloemendal	0314-662236/06-50267502
10 maart	Joke Radstake	0314-662005 / 06-15502680
17 maart	Maarten Blom	0314-344314 / 06-12614558
24 maart	Peter v.d. Weerd	06-46843211
28 maart	Maarten Blom	0314-344314 / 06-12614558
29 maart	Jannie Harmsen	0543-522978 / 06-57373214
30 maart	Eef Duthler	0314-651301
31 maart	Gerrit Bloemendal	0314-662236 / 06-50267502
7 april	Joke Radstake	0314-662005 / 06-15502680

Vragen? Neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301.

Bij gebruik van de autodienst, de dienstdoende chauffeur graag bellen op vrijdag na 19.00 uur.

ACTIVITEITEN

Wanneer

Elke donderdag
Elke donderdag
Za 2 mrt
Woe 6 mrt
Do 7, 21 mrt
Ma 11 mrt
Woe 13 mrt
Woe 13 mrt
Do 21 mrt
Vr 22 mrt
Di 26 mrt
Do 28 mrt en
Vr 29 mrt

Wat

Pauzeren op de berg des Heren (open kerk)
Repetitie cantorij
Zwerfafvalbrigade
Kring Samen geloven
Quilten
Taizéviering Klavertje 4
Koffieochtend
Bijbelgespreksgroep Op verhaal komen
Samen eten
Bijeenkomst senioren
Oecumenische gespreksgroep
Passie in Montferland

Waar/hoe laat

Kerk 's-Heerenberg, 10-13 uur
Kerk Zeddam, 19.30-21.00 uur
Imminkhuis, 10.00 uur
Bij Hanna (Langestraat 18 Braamt), 20.00 uur
Imminkhuis, 9.30 uur
Kerk Zeddam, 19.00 uur
't Olde Posthuus, 10.00 uur
Imminkhuis, 19.30 uur
Imminkhuis, 17.00 uur
Ruimzicht Zeddam, 14.30 uur
Imminkhuis, 14.00 uur
Oswalduskerk Zeddam, 20.30 uur

GEMEENTEBERICHTEN

Bedankt voor de bos bloemen, een troost voor de pijn in mijn gebroken arm. En voor de bloemen met mooie felicitatiekaart voor mijn verjaardag!

Christa Kruithof

Hartelijk dank voor de warme en lieve aandacht voor en medeleven met ons tijdens de lastige tijd die wij rond de jaarwisseling en daarna hebben beleefd. Ook onze dank voor de mooie bos bloemen en alle persoonlijke aandacht!

Hanneke en Wil Scholten

Uitnodiging koffieochtend

Woensdag 13 maart
in 't Olde Posthuus
van 10.00 tot 12.00 uur.
Bring gerust iemand mee!
Graag tot ziens!
Marry en Martin Boslooper



Bijeenkomst senioren 22 maart

We zijn blij te kunnen melden dat Stineke Veenhuizen onze commissie komt versterken, zodat we weer voltallig zijn na het afscheid van Rie Markvoort.

Op **vrijdag 22 maart** zal er **vanaf 14.30 uur** (tot ongeveer 17.30 uur) een gezellige bijeenkomst voor de senioren worden gehouden in **Hotel Ruimzicht in Zeddam**.

In deze bijeenkomst verzorgt Leo van Gog een presentatie over Oosters Orthodox Pasen, m.n. in Griekenland.

U kunt zich hiervoor opgeven vóór 11 maart a.s. bij Gré van Rooij: lamvanrooij@hotmail.com, 0314-662707; of bij

Annemieke van de Weerd: annemiekevandeweerd@gmail.com, 06-46678805.

Graag eventuele dieet- of vegawensen doorgeven bij aanmelding.

De Seniorencommissie: *Crisje van Koot, Gré van Rooij, Stineke Veenhuizen en Annemieke van de Weerd*

Cantorij geeft weer acte de présence met Pasen!

Pasen is in aantocht en dat wordt voor de Cantorij een drukke tijd. Verschillende muzikale stukken zijn inmiddels uitgezocht door de muziekcommissie van de Cantorij samen met onze dominee Henriëtte. Op Palmzondag, Witte Donderdag en 1e Paasdag geeft de Cantorij, onder leiding van onze dirigent Jos Thomassen, weer acte de présence.

Sinds een paar maanden hebben wij enkele nieuwe leden en is er onderling wat geschoven met stemgroepen. En dat heeft effect. Enkele weken geleden kregen wij het compliment dat de Cantorij nog nooit zo mooi heeft gezongen. En wat zijn wij daar blij mee.

Dus ook in de paasperiode zetten wij weer ons beste beentje voor.

Het instuderen van liederen gaat altijd gepaard met veel vrolijkheid en humor onder elkaar. Elke repetitie is een plezier om aan deel te nemen. Maar het doel, zeker van onze dirigent, is uiteraard om weer wat moois neer te zetten.

Aankomende tijd zullen wij ons richten op o.a. The Legend van P Tchaikowsky, waar een prachtige Engelse tekst op is gemaakt; de tranen springen je in de ogen als je het leest of hoort.

Maar wij zingen ook stukken van deze tijd zoals You Say van Lauren Daigle. Deze single, die wij uiteraard in koorversie zingen, kwam uit in 2018 en maakte zoveel indruk dat het een wereldhit werd. Lauren beschrijft hoe onzeker zij is in deze wereld, maar hoe zij zich gesterkt voelt door haar geloof in God.

Dat zijn slechts 2 stukken uit ons repertoire en uiteraard zingen wij ook een aantal liedboekliederen. En juist die combinatie maakt het dat de Cantorij zo graag zingt.

Pasen is bedoeld als symbool van hoop, vernieuwing en nieuw leven. Dat we ondanks alle ellende in de wereld veel mogen horen en zingen over een hoopvol nieuw begin!

Namens de Cantorij, een liefdevol Pasen gewenst!

Ineke Thomassen

's-Heerenberg-Zeddum

Passie in Montferland Witte Donderdag 28 maart & Goede Vrijdag 29 maart 20.30 uur, Oswalduskerk Zeddum

Al een aantal jaren wordt, op initiatief van de Prot. Gemeente 's-Heerenberg-Zeddum, in Zeddum het eeuwenoude verhaal van de laatste uren van Jezus nagespeeld, maar dan wel in een modern jasje. Want het verhaal is van alle tijden.

Het niet voor zijn mening uit durven komen van Petrus bijvoorbeeld, want de angst voor het gezag is groot. De wanhoop van Jezus omdat hij weet dat hij zal lijden voordat hij sterft.

Judas die hem verraad, maar eigenlijk heel veel spijt krijgt op het moment dat blijkt wat men Jezus aan wil doen.

Kom deze prachtige eigentijdse uitvoering van het verhaal over de laatste uren van Jezus zien en beleven in de Oswalduskerk in Zeddum. Door het fantastische spel, de zang en de muziek weten de



spelers, het koor en de musici ons allemaal te raken met het verhaal van Pasen. Dit verhaal is al oud, maar vandaag de dag misschien wel actueler dan ooit.

Zet het in je agenda: Witte Donderdag 28 maart of Goede Vrijdag 29 maart om 20.30 uur!

Kerk open om 20.00 uur. Voor meer informatie: www.facebook.com/Passie-in-Montferland

Iedereen is van harte uitgenodigd om in woorden en muziek het eeuwenoude, springlevende verhaal over vergeving, liefde en hoop mee te maken!

Gratis toegangskarten zijn (tijdens openingstijden) verkrijgbaar bij:
Dorpshuis Zeddum, Gerrit Varwijkplein 25, Zeddum
Modezaak An & An, Molenpoortstraat 21, 's-Heerenberg
Servicepunt Braamt, Langestraat 22, Braamt
Els Beverloo, Schapenweg 6, Zeddum
Aanmelden via e-mail kan ook. Stuur een mail met de gewenste hoeveelheid kaarten naar passieinmontferland@gmail.com

Paasbrunch

Na de kerkdienst op op **1e paasdag, 31 maart** a.s., bent u van harte uitgenodigd voor een brunch in 't Olde Posthuus in 's-Heerenberg!

Bijpraten bij een kopje koffie, zoet en wat hartigs erbij. Laat u verrassen met wat voor u in het mandje wordt gelegd!

Dus dit jaar géén paasontbijt maar wij hopen u allemaal te verwelkomen bij de BRUNCH!



's-Heerenberg-Zeddam

Er staan altijd weer (nieuwe) mensen op!

In de dienst van zondag 28 januari hebben we afscheid genomen van diaken Else Kaiser en (pastorale) ouderlingen Netty Colenbrander en Rien de Zeeuw. Twee ouderlingen hebben hun ambtsperiode verlengd: ouderling-kerkrentmeester Harry Wentink en ouderling-voorzitter Ernst Haagsman. Ook zijn er twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Martin de Kruijff als (pastorale) ouderling en Jan Willem Kruihof als diaken.

Soms kunnen we ons zorgen maken over de voortgang en het voortbestaan van de kerk en onze gemeente, maar God is trouw en Hij zorgt dat er altijd weer (nieuwe) mensen opstaan. We zijn dankbaar dat zij deze taak op zich willen nemen. Laten we al deze ambtsdragers omringen met ons medeleven en onze gebeden en ze ondersteunen waar mogelijk.



Een bloemetje voor de vertrekkende ambtsdragers



De (opnieuw) bevestigde ambtsdragers



Een presentje van de kinderen



Liturgische bloemschikking

NIEUWS VAN DE KERKRENTMEESTERS

Anneke Borkus, kerkrentmeester

Opbrengst collectes januari

Diaconie	€ 277,62
Eredienst	€ 179,71
Kerkelijke gebouwen	€ 287,42

De collecte tijdens de oecumenische dienst van 21 januari bracht € 118,30 op. Deze opbrengsten zijn inclusief giften per bank, QR-code en GIVT-app.

Via onze predikant mochten wij een gift van € 10,00 ontvangen. Tevens ontvingen wij een gift van € 100,00. Hartelijk dank hiervoor!

Kerkbalans 2024 -

'Geef voor de kerk van morgen'

In de periode van 13 t/m 27 januari hebben zo'n 30 vrijwilligers de enveloppen van de Actie Kerkbalans bij u langs gebracht en ook weer opgehaald. Alle lijsten zijn intussen terugontvangen en de gegevens zijn verwerkt. Tot nu toe is een bedrag van **€ 41.816,73** toegezegd. Hiervan hebben we al **€ 11.143,24** mogen ontvangen. We danken de vrijwilligers heel hartelijk dank voor hun hulp en inzet! Zonder jullie was zo'n mooi resultaat niet mogelijk geweest.

Was u niet thuis of had u uw antwoord nog niet klaar op het moment dat de enveloppe werd opgehaald, wilt u de antwoordenvolop dan sturen naar of afgeven bij/aan: Anneke Borkus, Heidehof 1 te Stokkum of Gerrit Bloemendal, Stokkumseweg 74 te 's-Heerenberg. Natuurlijk kunt u uw enveloppe ook sturen naar: C.v.K, Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg.

2024

Actie 
Kerkbalans

's-Heerenberg-Zeddam

GELOVEN IN KUNST

In deze rubriek vertelt iemand iets over een kunstwerk dat bij hem/haar in huis hangt en waar een persoonlijk verhaal aan vastzit, op een of andere manier verbonden met geloof.

Dit bronzen kruisje met daarop **de Emmaüsgangers** hangt bij **Joke Türk** thuis in Zeddam. Wie het heeft gemaakt, is niet bekend. Ze vond het jaren geleden met haar man Rob in een winkel van een klooster tijdens een vakantie in Frankrijk. Het kruisje sprak haar meteen aan mede door het verhaal van de Emmaüsgangers.

Bij dit verhaal moet ze denken aan een lied: 'Midden onder u staat Hij die gij niet kent' (lied 528). Joke legt uit: "Dat gebeurt ook met de Emmaüsgangers. Die verbijsterende herkenning. Opeens vallen de schellen van hun ogen. In het geven en ontvangen van brood en wijn. En dat kan ook nu op verschillende momenten beleefd worden. Die ene ontmoeting, dat ene gebaar. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Tegelijkertijd ook de erkenning van Gods liefde voor de wereld. Dat wordt samengevat in dat kruisje." Het kruisje heeft ook op de kist van Rob gelegen tijdens de uitvaart en heeft zo extra betekenis voor haar gekregen.



Emmaüsgangers van nu
De avond valt.
Hoe is het donker te verdragen
als Hij niet groot en machtig
naast je loopt?
Hij legt Zijn hand op je,
geeft je Zijn erewoord:
'Zie, ik ben met je al de nachten,
al de dagen,
tot aan die nieuwe wereld
waar jij zo op hoopt.'
(Kees van Baardewijk)

OPROEP: Wil je ook met jouw kunstwerk en verhaal erbij in het kerkblad? Geef aan mij door via telefoon of email welk kunstwerk bij jou in huis van betekenis is en waarom. Ik kom indien mogelijk graag bij jou thuis om een foto te maken en te horen welke anekdote of ervaring eraan vastzit.
(dshjnieuwenhuis@gmail.com of 06-22118168)

OVERIGE BERICHTEN



Ontvangen voor de uitgifte Bergh in het krat bij ons thuis onder de carport: 3 dozen met glazen van de Postcodeloterij prijzen + andere artikelen; eierdoosjes; 7 potten groenten; inlegkruisjes en diverse andere artikelen; tas met cosmetica, watten staafjes, nagelknipper en levensmiddelen; tas met eierdoosjes, vitamine en linzen.
In de voedselbankmand in de kerk van Zeddam: tas met 6 flacons Andreon shampoo en andere artikelen + eierdoosjes
Er is nog steeds dringend behoefte aan kleine eierdoosjes, zeker nu Pasen in aantocht is.
Dank aan alle gevers!
Joke Radstake, Oude Doetinchemseweg 126,
's-Heerenberg; tel.: 0314-662005

KERKEPRAAT APRIL

Kopij voor Kerkepraat van april
vóór 21 maart inleveren bij
redactie-kerkepraat@protestantsbergh.nl
of per post:
Redactie Kerkepraat, Postbus 87,
7040 AB 's-Heerenberg

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval goed, want kerken hebben hun eigen idioom. In onderstaande paasquiz is maar één van de vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz (als een wedstrijd samen met huisgenoten, of stilletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je kennis over Pasen!



1

1. De Goede Week begint ...

- op Witte Donderdag
- op Aswoensdag
- op Palmzondag
- op tweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen uit ...

- het woord passie (lijden)
- het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
- het woord passover (Engels)
- het woord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt bepaald ...

- door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit
- door de kosmos: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
- door een ander feest: het is vijftig dagen voor Pinksteren
- door een volkstraditie: het is de eerste zondag van april



3



4

4. De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet meer, in plaats hiervan kwamen ...

- de wit- en paarsvakantie
- de voorjaars- en meivakantie
- de bloesem- en tulpvakantie
- de carnavals- en oranjevakantie

5. Op verzoek van wie werd het graf van Jezus beveiligd, volgens het Matteüevangelie?

- Jozef van Arimatea
- Pontius Pilatus
- Jezus' moeder en zijn broeders
- Hogepriesters en farizeeën



6

6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereenvolgens met:

- de Romeinse wachters; een engel; Petrus en Johannes
- twee andere vrouwen; twee engelen
- Petrus en Jezus' geliefde leerling; twee engelen; de opgestane Jezus
- Petrus en Johannes; twee in het wit geklede mannen; de tuinman

7. In de traditionele paaswake klinken de belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het programma?

- Drie
- Negen
- Zeventien
- Zes

8. Tot welke datum mag de paaskaars 'officieel' in de zondagsliturgie worden ontstoken?

- Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden
- Tot de laatste zondag vóór de Advent
- Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in de zomer
- Tot en met de volgende Palmzondag



8



Licht



K&K

De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren van het zaaltje opknappen. 'Kijk nou hoe mooi LICHT het wordt!' roept de ene dame. De andere valt in: 'Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BĂH, wat hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!' Een man zegt beteuterd: 'Ik wist niet dat het zo'n grauwe aanslag zou geven!' 'Precies!' zegt de andere, 'Ook in onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk was!' 'Gelukkig LEVEN jullie nog!' roept de mevrouw, 'En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer van Pasen!' 'Net op tijd!' juicht de andere. Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De muizen kruipen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze proberen de verf af te vegen, rollen over de grond, niets helpt. 'We moeten naar huis. Douchen!' zegt de oudste. 'Wat zal mama boos zijn!' De volgende avond is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad, en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt de familie Muis toe, op hun paasbest. En sommigen lijken wel een beetje ... lichtgevend!



Paasversje

Heer Jezus is de h le weg gegaan.
Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
't is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg 'Gezegend Pasen!' met elkaar.
De dood is weg, het leven zonneklaar
en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!



Uit de Bijbel

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik rechts een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt.'

Uit Marcus 16,5-6a



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrilens



OP WEG NAAR PASEN